

Het Ardennenoffensief 14 en 15 april 2018

Tweedaagse reis "Het Ardennenoffensief" op 14 en 15 april 2018



In deze tweedaagse reis nemen wij u mee in de [Slag om de Ardennen](#), Hitlers laatste poging om de geallieerden terug te drijven en uiteindelijk Antwerpen weer te kunnen veroveren. Dit offensief begon op 16 december 1944 en kostte vele geallieerde en Duitse militairen het leven.

Onze reis start zaterdag 14 april met een bezoek aan de Amerikaanse Militaire Begraafplaats bij Henri-Chapelle (B). Op dit ereveld liggen veel van de gesneuvelden die tijdens de Battle of the Bulge gevallen zijn. Bijzondere aandacht voor de slachtoffers van de moordpartij die plaats vond op 17 december bij Baugnez waarbij 84 Amerikaanse soldaten werden vermoord door de SS.



Vervolgens volgen wij de opmars van de [Kampfgruppe Peiper](#) via Büllingen, Waimes naar Baugnez.

Onderweg een bezoek aan het grote monument van de Amerikaanse 1e Infanteriedivisie "[Big Red One](#)", dezelfde divisie die op Omaha Beach op 6 juni 1944 grote verliezen heeft geleden.

Bij Baugnez bevindt zich de plek waar de massamoord van Malmedy plaats vond. Op deze plek een monument met de namen van de slachtoffers en vlakbij een museum (inbegrepen).

Het "Baugnez 44 Historical Center" heeft verschillende diorama's, waarvan een gewijd is aan de moordpartij. U kunt ook materiaal en documenten uit deze periode bewonderen, waaronder meerdere unieke stukken in verband met de moordpartij.

U kunt er ook onuitgegeven foto's en films afkomstig van particulieren zien, evenals voertuigen en kostuumpoppen.



Daarna richting "La Gleize". Hier vindt u een van de tastbare herinneringen aan deze slag, een [Tiger II](#) tank. Een kolos van 60 ton die een lengte heeft van 10,26 meter!! Het daarachter gelegen museum kunt u eventueel op eigen gelegenheid bezoeken. In dezelfde plaats, op 200 meter afstand het voormalig hoofdkwartier van de Kampfgruppe Peiper.



Na dit bezoek, naar Bastogne het icoon van de Slag om de Ardennen. Deze plaats heeft

vanwege haar strategische ligging zeer veel geleden.

Hier gaf [Generaal McAuliffe](#), bijgenaamd "Old Croc" het beroemde antwoord "NUTS" toen de Duitsers op de 22ste de overgave eisten van de stad.



Het meest bekende en gefotografeerde monument in het centrum is wel de [M4A3 Sherman](#) tank, deze werd in de buurt uitgeschakeld. Wie wel eens in Normandier is geweest, heeft kennis kunnen maken met de bekende mijlpalen van de Voie de la Liberte (Liberty Road).

Zij markeren de opmars van de geallieerden van de stranden van Normandier tot de Ardennen. Paal nummer 1145 is de laatste en deze staat ook op het McAuliffe plein.

Een hotel in het centrum biedt ons gelegenheid om te overnachten.



Na het ontbijt weer verder naar Recogne naar de Duitse militaire begraafplaats. Hier rusten 6776 militairen waarvan de meesten sneuvelden tijdens de tweede helft van december 1944.



Een van de hoogtepunten van deze reis is wel “Bastogne Barracks” in dit historische pand bevond zich het voormalige hoofdkwartier van McAuliffe.

In dit zeer fraaie museum alles dat aan de slag herinnert.

Naast de vele diorama's en wapens, ook de Nuts-kelder waar Generaal McAuliffe zijn “nuts-mededeling “ gaf aan de Duitsers!!

Bekend van Band of Brothers is het plaatsje Foy, hier bezoeken wij het monument van de [Easy Company](#).

Als laatste staat het oorlogsmuseum “Eye Witness” op het programma (inbegrepen).

Dit nieuwe Nederlandse museum in Beek opende in 2013 haar deuren en vertelt het verhaal

van de Tweede Wereldoorlog zoals nog geen ander museum gedaan heeft.

Inbegrepen:

- Reis met luxe touringcar
- Een overnachting met ontbijt in een hotel in Bastogne
- Bezoek grote monument van de Amerikaanse 1e Infanteriedivisie, "[Big Red One](#)"
- Entree van het "Baugnez 44 Historical Center"
- Bezoek aan de Duitse militaire begraafplaats
- Bezoek aan het monument van de [Easy Company](#)
- Entree van het museum Eye Witness
- Nederlandse reisleiding

Prijs: € 154,75 per persoon (excl. annuleringsverzekering)

Voor boekingen of meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

F. Ellissen - Breda

Om contact met ons op te nemen via e-mail klikt u [hier](#).

06-23942521