

## Battlefieldtour Normandië 4 t/m 7 juni 2018

### Battlefieldtour Normandië 4 t/m 7 juni 2018

Deze tour is een echte “klassieker” in ons reisaanbod.

Heeft u altijd al eens het slagveld in Normandië met eigen ogen willen zien?

Is dit er, tot nu toe, nooit van gekomen?

Volg dan met ons de sporen van de bevrijders van de stranden tot de strijd in Normandië zelf!

Wij nemen u mee naar o.a. Ste Mere Eglise, beroemd vanwege de Paratrooper John Steele.

Alle invasiestranden passeren de revue.

Naast de vele monumenten, zijn er tal van musea die, door middel van wapens, uniformen en vele andere historische attributen, al dan niet opgesteld in diorama's, een indringend en realistisch beeld geven van de verwoede gevechten in deze streek.

Wij vertrekken op dag 1 vroeg uit Nederland om zo op deze eerste dag al een bijzondere plek te bezoeken, Pegasus Bridge. Bij het museum aldaar is een replica geplaatst van een Horsa Glider.

Ook op het terrein de originele “Pegasus Bridge”.



Op weg naar onze accommodatie in Bayeux is er nog tijd voor andere historische sites.

Bayeux zelf, gespaard voor de verwoestingen in 1944, biedt tal van mooie plekjes.

Wandel met ons mee door deze fraaie stad, bekend van het Tapijt van Bayeux.

Tijdens de avondwandeling bezoeken wij uiteraard ook de grote Britse militaire begraafplaats.

Onze gids vertelt u van een aantal graven de bijzonderheden.

De daarop volgende dagen zijn gewijd aan zowel de Amerikaanse als Brits/Canadese bijdrage in de strijd.

Nergens zijn de sporen van de Atlantik Wall zo duidelijk zichtbaar aan de kust.

Bij Omaha beach ligt wederstandsnest 62 waar de Duitse militair Frans Gockel zijn mitrailleur bediende en veel slachtoffers maakte op dit strand. Alleen al op die dag zijn er 3000 doden te betreuren.

Dat er veel gesneuvelden waren op de eerste dag van Operatie Overlord, blijkt wel uit de Amerikaanse Militaire begraafplaats achter de sectie "Easy Red" van Omaha Beach. Hier rusten 9387 Amerikanen. Onze gids geeft u ook hier weer achtergrondinformatie van een aantal slachtoffers.

Voor hen die nooit meer zijn teruggevonden of rusten in een naamloos graf, is er "The Wall of the Missing". Hierop 1557 namen.

De openingsscene van de film "Saving Private Ryan" is gefilmd op deze locatie.

Tevergeefs zult u zoeken naar het graf van Captain Miller, wel ziet u dat van Theodore Roosevelt (Medal of Honor drager, zoon van de toenmalige President van Amerika).



Nieuw in onze reis is het Normandy Victory Museum, dit is geopend in Mei 2017 .

Op 1500 vierkante meter zijn diorama's te zien over de Slag in Normandië tot de bevrijding.

Ook toont dit museum het dagelijks leven in bezet Frankrijk.

Als u de serie "Band of Brothers" heeft gezien, herkent u een aantal items die te maken hebben met Amerikaanse Airborne soldaten. In Picauville het monument ter nagedachtenis van de gecrashte Dakota's op 6 Juni 1944. Bij een van deze crashes kwam Lt Meehan om, hierdoor ging het bevel over naar Major Dick Winters van de 507th pir. Easy Company.



Bij Utah Beach landde de 4e Amerikaanse Infanterie Divisie die aansluiting zocht de de para's die geland waren in het achterland. Als duidelijk oriëntatiepunt diende de kerk van St Marie du Mont met zijn karakteristieke toren.

Op weg van deze plaats naar het strand bevindt zich een standbeeld van Major Dick Winters. Ook de logistieke ondersteuning vormde een ware uitdaging voor de geallieerden.

De havens aan de kust die zo essentieel zouden kunnen zijn bij de bevoorrading van de troepen, zouden onbruikbaar zijn doordat de Duitsers deze vernietigden.

Een fraai staaltje van vernuft is dan ook de kunstmatige haven van Arromanches, deze zorgde tot laat in 1944 voor een mogelijkheid om noodzakelijke goederen aan land te brengen.

In zee en op het strand nog de restanten van dit wonder van techniek.

Zelf kijken hoe een en ander er toen uitzag en functioneerde?

Het musee du Debarquement biedt u een blik hierop middels maquettes en films.

De militaire begraafplaatsen in deze regio laten het trieste resultaat zien van de strijd.

Niet alleen de Geallieerde, maar ook een Duitse begraafplaats worden bezocht.

U zult nog veel meer zien over de strijd in Normandië tijdens ons bezoek!

Wij bieden u een boeiend en zeer gevarieerd programma, waarbij u zowel persoonlijk als via filmmateriaal geïnformeerd wordt.



Let op:

Op 5 Juni 2018 is er in Ste Mère Eglise weer een re-enactment kamp "Camp Geronimo" waar vele authentieke voertuigen staan uit WOII.

De deelnemers dragen ook de uniformen uit die tijd.

Al op eerdere reizen hadden we het geluk om dit kleurrijke kamp te bezoeken.

Een soort "levende geschiedenis". Op deze dag zou er ook een militariabeurs zijn.

Dat zou u ook nog kunnen bezoeken. Kortom een unieke kijk op de Invasie en wat daarna gebeurde!

Op deze site ook een sfeerimpressie van eerdere reizen te zien via "[media/sfeerimpressie](#)".

**Inbegrepen:**

Vervoer per luxe touringcar.

3 Overnachtingen in het centrum van Bayeux.

3 x ontbijt, 3 x lunchpakket en 3 x diner.

Deskundige Nederlandse gids.

(Bezoeken aan de musea zijn voor eigen rekening waarbij wij zorgen dat u in een aantal gevallen groepsreductie krijgt. Het programma is onder voorbehoud).

Dit alles voor slechts € 318,00.

Aanvullende informatie via ons [contactformulier](#).

Wellicht tot ziens!!

De reisorganisatie